



Rossum en Hurwenen

7,5 km

Rossum, één van de oudste plaatsen van de Bommelerwaard, ligt op een stroomrug tussen de Maas en de Waal. In Rossum stond ooit het stamslot van Maarten van Rossum, de beruchte Gelderse legeraanvoerder uit de 15e eeuw. Tegenwoordig geniet Rossum bekendheid door zijn grote ooievaarskolonie. Hurwenen is een typisch dijkdorp. De stoepen en voordeuren van veel dijkhuizen liggen op het niveau van de oude (en lagere) dijk. In 1639 werd een oude meander van de Waal afgesloten. Een groot deel van de oude Waalarm, de Kil van Hurwenen, is in de loop der tijd verland. Alleen het westelijke deel is nog open water.

De wandelroute start op het Kerkplein in Rossum 1. De tufstenen toren van de NH Kerk stamt uit 1250. Via de Maasdijk bereikt u de Kloosterdijk. Tussen Rossum en Sint Andries ligt aan weerszijden van de Kloosterdijk een Romeins castellum onder het maaiveld. Het beschermde rond het begin van de jaartelling de uiterste noordgrens van het Romeinse Rijk. De route gaat verder over de Waaldijk. U ziet windmolen Vento Vivemus 2, wat heel toepasselijk 'wij leven door de wind' betekent. De gepleisterde beltkorenmolen is geopend als de vlag uithangt.

Na het afbuigen van de Waaldijk passeert u links huisnummer 59. Dit pand heeft een typische dijkhuisopbouw 3 met drie zichtbare etages en een zolder. De voordeur ligt 1 meter onder het niveau dat de dijk had

voor 1861. In dat jaar werd de Bommelerwaard getroffen door een zware overstroming. Na de ramp werden de dijken verhoogd.

Rechts ziet u de schoorsteen van de voormalige steenfabriek 4. Het fietspad over het Schapendijkje leidt u rond het in 1862 gebouwde Huis Hurwenen 5. De omliggende tuin is in Engelse stijl aangelegd. Het Schapendijkje ligt tussen wildroosters. Omdat ander vee het dijktaalud kapot zou lopen, grazen er schapen. De dijk maakt hier trouwens een vreemde kronkel. De prijs van de villa, de 2 huizen en het natuurreservaatje was zo hoog, dat bij de dijkverzwaring voor deze oplossing gekozen is.

Zoals veel (kerk)torens in het gebied werd de middeleeuwse kerk aan de Dorpsstraat opgeblazen door het Duitse Sprengcommando 6. De oude kerk stond met het gezicht naar de Dorpsstraat. De herbouwde kerk werd echter een kwartslag gedraaid en staat met het gezicht naar de dijk. Aan de linkerkant van de Burchtstraat vormt de historische boerderij 'Ons Genoegen' het decor voor een grote ooievaarskolonie 7. Het belhuis is uiteraard in beslag genomen door een ooievaarsnest. Huize 'Nooit Gedacht' aan de Burchtstraat 16 heeft een zogenaamde 'vloedschuur' 8. Die ligt op een hoogte om bij overstromingen bescherming te bieden aan het vee. De zwaar gebouwde kelders hebben een constante temperatuur (12 graden) en deden dienst als oogstopslag.

Op Kerkstraat 27 staat één van de grootste en fraaiste dijkmagazijnen 9 van het Rivierengebied. De dijkmagazijnen fungeerden als opslag van materiaal dat nodig was bij dreigende dijkdoorbraken.

Links van de Slotselaan vinden we voormalig gemeentehuis 't Slot 10. Het omgrachte huis werd in 1848 gebouwd op de plaats waar tot 1740 het stamslot van Maarten van Rossum stond. Het Slingerbos achter 't Slot bevat een grote collectie stinsenplanten. Het Slingerbos groeit op voedselrijke grond, waardoor de bomen erg hoog konden worden. Via de Maasdijk eindigt de route bij het Kerkplein in Rossum.